

ελεύθερο πνεύμα

ΚΥΡΙΑΚΗ
19.03



Από τον
ΚΥΡΙΑΚΟ
ΑΦΑΝΑΣΙΑΔΗ

#

«Άλματρος»
ονομάζονταν το ελι-
κοφόρο του Ροβή-
ρου του Κατακτη-
τή. Ο Βερν υπήρξε
ένας οραματιστής
συγγραφέας πελώ-
ριου διαμετρήματος
και ένας πρωτοπό-
ρος φιλελεύθερος
διανοούτης.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ το μολύβι με τόσο δύναμη ώστε να αφίνει βαθιά σημάδια, χαρακίες, σε όλη την επιφάνεια του μιλιμετρέ χαρτού που με δυσκολία είχε εξασφαλίσει, ο Βορειοκορεάτης Μπαντί έγραψε οχτώ διηγήματα στα οποία ασκούσε κριτική στην πνεμονία του Κιμ Ιλ-σουνγκ, πατέρα του Κιμ Τζονγκ-ιλ και παπού του σημερινού Κιμ Γιονγκ-ουν. Οι ιστορίες του ήταν σατιρικές, πικρές, χιουμοριστικές, τραγικές, παράδοξες - και ανατριχιαστικές.

Η περιγραφή της ζωής υπό ένα τυραννικό καθεστώς φόβου και βίας δεν είναι, ασφαλώς, πραγματική ζωή. Είναι λογοτεχνία, αφήγηση. Ομως δεν πάνε να σε ταράξει, όπως δεν μπορείς παρά να τιώσεις δέος ακόμη και μπροστά σε μια ψυφιακή απεικόνισην ενός μεγάλου έργου τέχνης ή να τρομάξεις βλέποντας ένα θρίλερ. Δεν έρουμε αν γράφει ακόμη ο Μπαντί (πρόκειται περί ψευδωνύμου και σημαίνει Πυγολαμπίδα) ή καν αν ζει ακόμη - μπορεί και να πέθανε και ίσως όχι από φυσικό θάνατο. Αλλωστε, το τελευταίο από τα διηγήματα της «Καταγγελίας», όπως είναι ο τίτλος της συλλογής, φέρει τη χρονολογία 1993.

Ο Μπαντί δεν έμαθε ποτέ αν τα χειρόγραφά του φυγαδεύτηκαν επιτυχώς από τη Βόρεια Κορέα, με έναν «μιθιστορηματικό» τρόπο που περιγράφεται λεπτομερώς στο επίμετρο του τόμου, αν έφτασαν ποτέ στον ελεύθερο κόσμο, αν διαβάστηκαν, αν απέσπασαν την προσοχή κάποιου. Και οπωδήποτε δεν ξέρει ότι τα διηγήματά του έγιναν εντέλει βιβλίο, εκδόθηκαν αρχικά στη Νότια Κορέα και μεταφράστηκαν εν συνεχείᾳ σε πολλές άλλες γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά (το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος). Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, από κανέναν. Ουσιαστικά, ο Μπαντί συγγραφέας δεν υπάρχει. Με έναν αλλόκοτο τρόπο, π. «Καταγγελία» είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε από μόνο του. Η διά του στόματος και των παθών των συμπατριωτών του Μπαντί.

† † †

ΠΡΟ ΜΕΡΙΚΩΝ πμερών, ο Ρωμανός Γεροδήμος, πολιτικός εποτήμονας, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Bourgemyouth και ιδρυτής του Greek Politics Specialist Group, δημοσιεύει στο Διαδίκτυο ένα άρθρο στο οποίο συγκέντρωνε ποικίλες πρόσφατες περιπτώσεις στρατηγικής εμπλοκής της Ρωσίας -κυρίως



Ο Κιμ Γιονγκ-ουν (δεξιά) με τον παπού του, Κιμ Ιλ-σουνγκ, της Κορέας

Ο φόβος και το πλαίσιο

Η ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο φαλκιδεύεται και από τις βίαιες λεκτικές επιθέσεις στα social media

με κυβερνοεπιθέσεις, αλλά όχι μόνο - στην εσωτερική πολιτική διαφόρων Δυτικών δημοκρατιών, της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης, με τίτλο «Η Ρωσία επιθίθεται στη Δύση». Ή έρευνά του συγκέντρωνε και ομαδοποιούσε άρθρα και αναλύσεις που είχαν ήδη δημοσιευτεί από μεγάλους δημοσιογραφικούς και ερευνητικούς οργανισμούς (Reuters, BBC, Guardian, Atlantic κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα, υπέστη μία τρομερή και πολυμετώπη επίθεση από Ελλήνες σχολιογράφους, θαυμαστές του Πούτιν (αλλά και του Τράμπ), αντιευρωπαϊστές, πολεμίους της παγκοσμιοποίησης κ.ο.κ. Λεκτική επίθεση ασφαλώς. Ομως, ιδιαίτερα οξεία και σκληρή. Τον ρώτησα κατά πόσον συνιστούν μια μορφή λογοκρισίας τέτοιου είδους επίθεσης στα social media. Αραγε, φοβάται κάποιο από τα (πολλά) θύματα; Φοβάται, τέλος πάντων, αρκετά ώστε να το οκεφτεί και δεύτερη φορά διαβάζει θελόσει

να ξαναεκτεθεί δημόσια; «Η ευκολία με την οποία πολλοί χρηστες του Διαδικτύου εκτοξεύουν αρνητικές κρίσεις, κατηγορίες και προσβολές μπορεί να λειτουργήσει σαν μια άπυπη μορφή λογοκρισίας» μου είπε. «Οι επιθέσεις αυτές δημιουργούν ένα τοξικό μείγμα μίσους, δισφήμησης και παραλογισμού, το οποίο ενδεχομένως αποτρέπει αειδόλογους ανθρώπους από το να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο ή στα κοινά».

† † †

ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ παραδείγματα μόνο μακρινή σχέση έχουν μεταξύ τους. Ο διαδικτυακός λιθοβολισμός από ανώνυμους ή με σε μια χώρα της Δύσης δεν μπορεί να συγκριθεί με την εκτέλεση ενός αντιφρονούντος της Βορειού Κορέας, κάποιου που ναι μεν αντικείται στην απολυταρχία όπως τόσοι άλλοι, μα που έχει και την αποτίχια να αποκαλυφθεί ώστε

ρα από μια καταγγελία σε έναν χωροφύλακα ή με δυο ψιθυριστά λόγια στον γείτονα. Ομως το κοινό τους στοιχείο δεν είναι η όποια ποινή τούς επιφυλάσσουν οι εχθροί της ελευθερίας της έκφρασης: το κοινό τους στοιχείο είναι ο φόβος. Και είναι ο φόβος ακριβώς που οδηγεί πολλούς στο εσωτερικό, διανοτικό καθεστώς της εκφρασης: όλα είναι καλά, λέμε, αρκεί να τα βλέπουμε εμείς καλά - δεν θα πάθουμε τίποτε, λέμε, αν δεν μιλήσουμε. Ο φόβος δεν είναι μια κοινή ανθρώπινη μοίρα: είναι ανεπίτρεπτος.

† † †

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ και ένα άλλο θέμα, που θα επιχειρήσουμε να ψηλαφήσουμε σε επόμενα σημειώματα. «Πρέπει να αναρωτηθούμε και να προβληματιστούμε για το τι και ποιους εξυπηρετεί η Ελλειψη περιορισμών και συνεπειών στη διαδικτυακή επικοινωνία» κατέληξε, μεταξύ άλλων, ο Ρωμανός Γεροδήμος. «Η συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης - για το πότε καταλήγει να πλήττει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα ατόμων και για το εάν και πώς πρέπει να περιορίζεται - δεν είναι καινούργια. Η έννοια της απόλυτης ελευθερίας δεν υφίσταται, γιατί συνεπάγεται νομοτελειακά τον περιορισμό της ελευθερίας του Άλλου. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να αναζητούμε είναι η μέγιστη δυνατή ελευθερία τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για το άτομο. Και αυτό προϋποθέτει τάξη, κανόνες και πλαίσια συμπεριφορών».

† † †

ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΞΙΚΗ και επικίνδυνη για τη διάνοια των πάντων περιοδού και σε μια χώρα που έχει την υπερηφάνεια να είναι αυτή που εγκαίνιασε την εποχή της μετα-αλήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έναν καταγισμό γκροτέσκων ψεμάτων, γαργαντουκών υπερβολών και έωλων κατηγοριών, ένας ασφαλής -ισως- τρόπος για να υποσκελιστεί κάπως, προφανώς ελάχιστα, η κρατική μανία της παραποίησης όλων των δεδομένων, του ελέγχου των Μέσων, των ύβρεων κατά των πολιτών, της διφύούς νεο-γλώσσας και της εισαγωγής στη δημόσια σφαίρα δρών με σημασία ανάστροφη από την πραγματική, το να μιλά για «τάξη, κανόνες και πλαίσια» νομίζουμε πως είναι θεμιτό.